

# PIPPI LANGKOUS IN TAKA TUKA LAND



Toneelboekje

van Chiro B'dijk

## Rolverdeling

Verteller	Kaat
Pippi Langkous	Nathalie
Tommy	Lars
Annika	Silke
Vader Pippi	Warre
Papegaai (Rosalinda)	Kevin
Messenjochem	Lucca
Bloedbarend	Tuur
Marco	Jolan
2 piraten met tekst	To (2) & Hazel (1)
Nielson	Apenknuffel!!!
Mama & papa A&T	To & Bauke
Paard	Corelie
Leeuw	Alexander
Krokodil	Ignace
Cafébaas	Lies
andere piraten	Extra leiding
Materiaalmeesters:	Lina & Viktor

<b>Personages per dag (VERTELLER ALTIJD)</b>	
Dag 1: 1 juli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mama T&amp;A</li> <li>- Papa T&amp;A</li> <li>- Pippi Langkous</li> <li>- Tommy</li> <li>- Annika</li> <li>- Papa pippi</li> <li>- Papegaai</li> <li>- Paard</li> <li>- Nielson (knuffel)</li> </ul>
Dag 2: 2 juli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pippi Langkous</li> <li>- Tommy</li> <li>- Annika</li> <li>- Piraten</li> <li>- Paard/Nielson</li> <li>- Messenjochem</li> </ul>
Dag 3: 3 juli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pippi Langkous</li> <li>- Tommy</li> <li>- Annika</li> <li>- Leeuw</li> <li>- Krokodil</li> </ul>
Dag 4: 4 juli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pippi Langkous</li> <li>- Tommy</li> <li>- Annika</li> <li>- Bloedbarend</li> <li>- Messenjochem</li> <li>- Papegaai</li> <li>- Vader pippi</li> <li>- Leeuw</li> <li>- krokodil</li> <li>- Nielson (knuffel)</li> </ul>

Dag 5: 5 juli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pippi Langkous</li> <li>- Tommy</li> <li>- Annika</li> <li>- Piraten</li> <li>- Piraat 1: Hazel</li> <li>- Piraat 2: Kevin</li> <li>- Papegai</li> <li>- Vader pippi Langkous</li> </ul>
Dag 6: 7 juli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pippi Langkous</li> <li>- Tommy</li> <li>- Annika</li> <li>- Piraten</li> <li>- Marco</li> <li>- Cafébaas</li> <li>- Bloedbarend</li> <li>- Messenjochem</li> </ul>
Dag 7: 8 juli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pippi Langkous</li> <li>- Tommy</li> <li>- Annika</li> <li>- Papa Pippi Langkous</li> <li>- Marco</li> <li>- Bloedbarend</li> <li>- Messenjochem</li> <li>- Piraten</li> <li>- Papegai</li> </ul>
Dag 8: 9 juli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pippi Langkous</li> <li>- Tommy</li> <li>- Annika</li> <li>- Papa Pippi Langkous</li> <li>- Bloedbarend</li> <li>- Messenjochem</li> </ul>
Dag 9: 10 juli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pippi Langkous</li> <li>- Tommy</li> <li>- Annika</li> <li>- Bloedbarend</li> <li>- Messenjochem</li> </ul>

	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	Dag 8	Dag 9
<b>Nathalie</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Lars</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Silke</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Warre</b>	X			X	X		X	X	X
<b>Lucca</b>		X		X		X	X	X	X
<b>Kevin</b>	X			X	X		X		
<b>Tuur</b>				X		X	X	X	X
<b>Jolan</b>						X	X		
<b>Kaat</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Bauke</b>	X								
<b>Wout</b>	X								
<b>Corelie</b>	X	X							
<b>Lies</b>						X			
<b>To</b>		X			X		X		
<b>Hazel</b>		X			X		X		
<b>Alexander</b>			X	X					
<b>Ignace</b>			X	X					
<b>Kookouders als piraten/ of extra leiding</b>		X			X	X	X		

# Materiaallijst

## Dag 1

- koffer (baggage)
- rugzak
- huis van Annika (hardbord)
- huis van pippi (zelfde als Annika)
- auto (op karton)
- suikerklontjes
- veldbedje met kussen, deken (bed pippi)
- ijzeren bed met ballonnen
- schatkist + goudstukken
- blauwzeil met water
- fles (2x)
- oud papier als brief (2x)
- glazen bol
- aap
- bordje: villa kakelbont

## Dag 2

- Kist
- Verrekijker
- Kompas
- Kaart
- Wolken (hardbord)
- zee (hardbord)
- Eten en drinken
- Nacht
- Dekens
- Kussens
- Rugzak
- slaapzak
- Extra ballonnen
- Bergen (hardbord)
- Bordje: Taka tukaland
- Aap

## Dag 3

- Rugzakken
- Zand
- Palmbomen (hardbord)
- Vliegtuig (hardbord)
- Blauwe plastic

## Dag 4

- Rugzak
- Palmbomen (hardbord)
- Zand
- Boek: hoe bouw ik een vlot
- Maan (hardbord)
- Dekens
- Kussens
- Kompas
- Mes
- Fles
- Oude brief vader

## Dag 5

- stoelen
- schip
- rugzak
- roeiboot
- extra verkleedkleden piraat
- kist
- tafel
- eten
- roer
- oude brief vader
- fles
- palmbomen (hardbord)
- stuur boot (hardbord)

## Dag 6

- Stoelen
- Tafel
- Pintjes
- Kaarten
- Muziek
- Plateau
- Zwaard (2x)
- Bordje: kroeg

## Dag 7

- pistool
- tonnen (die van FW verven)
- kanonnen (luide knal)
- zakdoek
- eten
- drinken
- mes
- touw

### Dag 8

- Touw
- Mes
- Mand met eten
- Water
- Boord
- Fles
- Brief
- Rook
- Knal
- Bord: in de kelder

### Dag 9

- rijkelijk gevulde tafel
- grot
- skelet
- schatkist
- goudstukken
- ketting
- boek: hoe maak ik een vlot
- kapiteitspet
- kleine schildpadden
- boten
- stuur boot (hardbord)

<b>Wat moeten we allemaal knutselen?</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Huis (op karton) → moet groot zijn</li><li>- Bordje met 'Villa Kakelbond'</li><li>- Bordje met 'Tuka Tuka eiland</li><li>- Auto (op karton) → moet groot zijn</li><li>- Oud papier + brief (x2) → zie script voor tekst</li><li>- Goudstukken (op karton)</li><li>- 4 witte wolken (op karton)</li><li>- 5 zwarte wolken (op karton)</li><li>- Bergen (op karton) → moet groot zijn</li><li>- Palmbomen (op karton)</li><li>- Vliegtuig (op karton) → moet groot zijn</li><li>- Maan (op karton)</li><li>- Schip (op karton) → moet groot zijn</li><li>- Roer van schip (op karton)</li></ul>

### **WELKE BUBBEL KNUTSELT WAT?**

BUBBEL 1	BUBBEL 2	BUBBEL 3
Bordje 'Villa Kakelbond' Huis (op karton → moet groot zijn!!) Oud papier (Silke weet wat er op moet) Vliegtuig → moet groot zijn!!	Bordje 'Tuka Tuka Eiland' 4 witte wolken 5 zwarte wolken Roer van het schip → groot genoeg! Bergen (op karton → groot zijn!)	Goudstukken (op karton) Auto (op karton → moet groot zijn!!) Maan Palmbomen Schip → moet groot zijn!!

→ Zie onderaan hoe alles geknutseld moet worden, moet er gelijkaardig uitzien

## Dag 1: 1 juli (avond)

**Verteller:** Het begon allemaal op woensdag 1 juli. De papa en mama van Tommy en Anika vertrokken op reis. Voor de allereerste keer zonder Tommy en Anika. Hun ouders durfden hun eerst niet alleen thuis te laten, maar Pippi Langkous beloofde goed op hun te passen. (mama & papa = zelfde bubbel, dus kunnen naast elkaar staan)

→ Tommy & Annika staan weg van hun! En ook verspreid van elkaar

Mama: Jullie moeten goed op jullie zelf letten kinderen, anders heb ik geen moment rust!

Papa: Doe eens niet zo nerveus, het komt allemaal goed! Onze kinderen zijn groot genoeg. En trouwens, als Pippi op hun past, kan er toch niks gebeuren? Als ze zich aan haar woord houdt tenminste...

Mama: Sven, zeg dat niet! Nu maak ik me weer ongerust!

Annika: Je kunt echt wel op Pippi rekenen hoor, ze zal zeker goed voor ons zorgen! Vertrek nu maar, geniet ervan!

Mama: Dag Annika, dag mijn schatje! Braaf zijn he! En vergeet jullie tanden niet elke dag te poetsen.

Papa: Dag kinderen, veel plezier bij Pippi! Wees voorzichtig.

*De ouders & de kinderen smijten luchtkusjes naar elkaar. De ouders stappen in de auto en worden nagezwaaid door Tommy en Anika.*

Tommy: Eindelijk, daar zijn we van af! Kom, we gaan naar Pippi!

*Ze nemen hun bagage en vertrekken naar Villa Kakelbont.*

Anika: 3 weken bij Pippi blijven, het lijkt wel een droom, ik kan echt niks leukers bedenken!

Tommy: Oh, ik ook niet hoor!

*Ze komen aan bij het paard en Meneer Nielson*

Tommy: Hey Witje, hier zijn we weer! Ik heb suikerklontjes voor je meegenomen. Hier, geniet ervan, flinke jongen! Dag Meneer Nielson, wil jij ook wat hebben?

Anika en Tommy: Pippi!!! We zijn er! Waar ben je? PIPPIIIIII! PIPPIIIII!

Anika: Oh Tommy, ze slaapt nog. Kijk, haar voeten liggen op haar kussen!

*Pippi ligt in haar (veld)bedje met haar voeten op haar kussen (moet duidelijk zichtbaar zijn!!).*

Tommy: Zij is toch echt een beetje gek he? Ben het nog altijd niet gewoon dat ze andersom slaapt! PIPPI WORD WAKKER!!!

Pippi: Oh eindelijk zijn jullie er. Ik dacht: ik slaap nog even, zo gaat de tijd sneller en kan ik eerder met jullie op pad. Oh jongens, kom kijken wat ik gemaakt heb!

*Ze rennen naar buiten. Er staat een (ijzeren) bed met allemaal ballonnen aan vast.*

Pippi: zo, nu kunnen we gaan vliegen!

Anika: Met een bed kan je toch helemaal niet vliegen?

Pippi: hahahaha Anika, het is ook helemaal geen bed, het is een luchtbed!

Tommy: Weet je dat zeker?

Pippi: Ja tuurlijk, mafkees, ik heb het zelf uitgevonden!

Maar voor dat we vertrekken gaan we eerst eten. Wie wilt er eten?

Tommy en Anika: IKKE!!

*Ze gaan eten. Pippi eet onbeleefd met haar handen. Ze propt veel brood in haar mond en eet met haar mond open. Iedereen lacht.*

Anika: Als mama en papa eens zouden zien hoe jij eet, mochten we nooit meer samen eten, denk ik.

Tommy: Gewoon eten is ook maar saai, he Anika? Ik eet veeeeel liever samen met Pippi.

Anika: Ja hoor, maar het eten van mama vind ik toch nog altijd veel lekkerder hoor.

*Ze gaan van tafel.*

*Pippi springt op haar bed. Tommy zit in een schatkist te rommelen.*

Tommy: Pippi, waar heb je al deze goudstukken vandaan?

Pippi: Oh, mijn overgrootvader Fabian Langkous was de beste en gevaarlijkste zeerover ter wereld! Hij verstopte een schat op een onbewoond eiland en niemand heeft die ooit gevonden, behalve mijn papa.

Pippi: We moeten eens naar dat eiland gaan! Ik wil de plaats zien waar mijn geweldige overgrootvader al die tijd gezeten heeft.

Anika: Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? We hebben toch helemaal geen schip of kan jij over het water lopen misschien?

Pippi: Ja natuurlijk, er is niets wat ik niet kan! Let maar op!

*Ze wandelen naar buiten, naar het meer. (= Blauw zeil met eventueel water op)*

**Verteller: Pippi, Anika en Tommy verlaten Villa Kakelbont en wandelen naar het meer.**

Anika: Wat zie ik daar? Het is precies een fles?

Pippi: Oh dat zal waarschijnlijk flessenpost van mijn vader zijn, dat moet ik zien!

*Pippi springt in het water (op het zeil) en zwemt naar de fles (zwembewegingen!). Ze zwemt terug en haalt de brief uit de fles. Ze bekijkt de brief, maar begrijpt er niets van.*

Pippi: Oke, dit heeft geen zin, ik ken niet alle letters! Wie leest de brief voor mij voor?

Tommy: Het is inderdaad een brief van je vader! Luister goed.

*Tommy leest voor:*

“Lieve Pippi, (Tommy heeft moeite met lezen)

Je moet me helpen. Ik ben door zeerovers gevangen en ontvoerd. Mijn schip hebben ze gekaapt, mijn bemanning achtergelaten op een onbewoond eiland en mij meegenomen naar hun zeeroversnest. Waar dat ligt weet ik niet, ik was de hele weg geblinddoekt.

De roverhoofdmannen heten Bloedbarend en Messenjochem. Ik zit opgesloten in een toren en word dag en nacht gemarteld. Ze willen dat ik hun vertel waar onze schat ligt. Kom en help mij lieve Pippi! En vlug anders verhonger ik nog, ik krijg hier alleen water en brood.”



Pippi: Ohhh nee, ja dat krijg je ervan als ik niet mee ga he! We moeten erheen en snel! Ik moet mijn vader gaan bevrijden!

Tommy: Ja wij gaan mee natuurlijk!

Anika: Neen tommy, dat is veel te gevaarlijk, dat vindt mama sowieso niet goed.

Tommy: We moeten wel mee, Pippi moest op ons letten. Als we hier blijven lukt dat nooit!

Pippi: Kom, we moeten mijn glazenbol gaan zoeken!

Annika: Glazen bol? Wat doet die?

Pippi: Deze bol heb ik gekocht bij een waarzegster in 'Alaboeloe'. Hij kan ons vast vertellen waar papa is.

"Glaasje klein, glaasje wijn, zeg mij nu toch heel gezwind, waar dat ik mijn papa vind! Zeg het, ik beveel het je! Glaasje klein, glaasje wijn, waar mag toch mijn lieve papa zijn?"

Doeme toch! Het werk niet!! Ik kan me de juiste spreuk niet herinneren...

*(10 seconden wachten) De bol zegt TAKA TUKA, TAKA TUKA (iemand op de achtergrond = .....(leiding))*

Pippi: Oh het heeft gewerkt! Dat eiland ken ik, morgen vliegen we richting Taka Tuka Land jongens!

*(ze gaan het decor af)*

-----  
**Fragment bij vader: papa opgesloten in de toren:**

Papa: Zo een tweede brief voor Pippi, voor als ze de eerste niet vindt!

*Hij gooit de fles de zee in.*

Papegaai: Ze vindt je toch niet! Ze vindt je toch niet! Kalebas! Je ziet eruit als een Kalebas! Je zal nog lang moeten wachten! Lang wachten, Kalebas!

Papa: NEEEEEE, ik kan niet meer wachten, ik wil eruit! IK WIL ERUIT! IK WIL ERUIT!!  
AAAAAAA!!!

Papegaai: HAHAHAHA, lukt je toch niet! Lukt je toch niet, Kalebas!! Pippi, pippi,  
HAHHAHAHA

## Dag 2: 2 juli (ochtend)

**Verteller:** Pippi, Annika en Tommy gaan de vader van Pippi bevrijden. Ze zijn opzoek naar materiaal.

Pippi: We hebben een goede uitrusting nodig om mijn papa te redden, Je weet nooit wat je tegenkomt.

Pippi: Uhhh, laat me nu maar even rustig nadenken.

*Pippi doet een kist open.*

Pippi: Deze verrekijker hebben we zeker nodig!

Pippi: En deze kompas en kaart ook, pak aan Annika.

Pippi: Kom, nu gaan we mijn papa bevrijden

*Gaan in het balonnenbed liggen. Ondertussen staat het paard gras te eten.*

***DECOR: WOLKEN en ZEE (blauw zeil en bordjes: witte wolken)***

Pippi: Tot ziens klein witje, we vliegen naar Taka tuka land. Niet teveel gras eten, want ge moet het ermee doen tot we terug zijn.

Annika: Dooooooooeeiii!!

*Onderweg zingen ze enkele liedjes.*

*Tekst liedje: .....*

Tommy: Zo, nu hebben we genoeg gezongen. Nu wil ik wel iets eten en drinken.

*Eten en drinken iets. Leunen over het bed en kijken naar de zee*

Annika: Oh meneer Nielson, hier krijgt je ook wat.

Pippi: (verrekijker vastnemen) Oh kijk, nu vliegen we over de zee.

Tommy: Denk je dat we jou papa gaan vinden, Pippi?

Pippi: Natuurlijk vinden we hem, dat is heel eenvoudig. Pak kompas en kijk.

Pippi: Eerst vliegen we een paar honderd kilometer vooruit en dan gaan we zoeken.

***DECOR: NACHT en ZEE (bordjes: zwarte wolken)***

*Toneelspelers wisselen zelf de bordjes! OF iemand onder het bed leggen?*

**Verteller:** Ondertussen wordt het donker. Annika, Tommy en Pippi gaan slapen en vliegen rustig verder. Even later wordt Annika wakker van het zeegeluid.

Annika: Pippi, Pippi, Pippi, help, we storten in zee, wordt wakker!!

Pippi: (*wordt moe wakker*) Oh, geen paniek, we gooien gewoon wat eruit. (gooit, doeken eruit).

Annika: Pippi, dit helpt niet. We moeten meer uit het bed gooien.

Pippi: Maak allemaal jullie tassen leeg en gooi het minst bruikbare weg.

*Ze maken hun tassen leeg en gooien dingen eruit.*

Pippi: Zo, we stijgen weer. Ga nu maar weer rustig verder slapen.

**Verteller: Pippi, Annika en Tommy zijn ondertussen al vijf uur aan het slapen. Tijdens hun slaap verliezen ze enkele ballonnen.**

**Ze zijn zich van geen kwaad bewust. Het wordt stilletjes aan terug licht. Annika wordt wakker.**

***DECOR: witte wolken en BERGEN (hardbord rechtzetten!)***

Annika: Goeiemorgen Pippi

Annika: Goeiemorgen heb ik gezegd!!

Pippi: Wakker worden Tommy, de zon gaat op.

Tommy: pff kan me niks schelen, ik wil slapen.

Annika: Hier tommy, jouw ontbijt.

Pippi: fijn vliegweertje he, kijk wat een uitzicht op de bergen.

Tommy: huh Pippi, we staan stil.

Pippi: Tuurlijk tommy, het is wind-stil.

*Pippi ligt in bed en kijkt naar boven*

Pippi: Huh?? enkele ballonnen zijn kapot? We staan precies echt stil.

*Annika en Tommy kijken over het bed*

Annika: We vliegen helemaal niet Pippi, we zitten vast op een bergtop.

Tommy: (*beetje in paniek*) Wat gaan we nu doen Pippi?

Pippi: We stappen gewoon uit en we gaan lopen.

*Gaan te voet verder. (gepakt en gezakt, moeilijk wandelen) Pippi volgt de kompas.*

Tommy: Dit is waanzin Pippi, zo komen we er nooit.

Pippi: Loop maar door, ergens kom je altijd. In ieder geval, we moeten naar Taka Tuka land.

Annika: Maar dat is wel honderd kilometer Pippi! Dat ga ik echt niet lopen!

*Annika, Pippi en Tommy gaan het decor af.*

-----  
**Fragment bij vader:**

*Bordje: ondertussen op Taka Tukaland.*

Messen-Jochem: Overeind luilakken!

*De piraten komen plots één voor één met een sprongetje tevoorschijn op het decor.  
Iedere piraat roept om de beurt, met een sprongetje: AHOI!*

Messen-Jochem: *(wachten tot lachen gedaan is!)* Pippi is in aantocht! Klaar voor het gevecht.  
Allemaal op jullie positie en vlug wat. We moeten oefenen.

*Piraten gaan marcheren op het decor.*

Messen jochem: en links, links, links, links,.. STOP. Omdraaien. En links, links, links, links,...  
(gaan zo het podium af)

## Dag 3: 3 juli (ochtend)

**Verteller:** Pippi, Tommy en Annika zijn nog steeds aan het wandelen opzoek naar Taka tuka land. Plots komen ze op een plaats aan met allemaal oud materiaal.

*Ze komen met 3 vermoeid aangelopen  
Pippi kijkt rond*

Pippi: Kijk, een oud vliegtuig

Tommy: Wauw, dit is mooi, maar dat kunnen we nooit gebruiken!

Annika: He, Pippi kan jij geen vliegtuig besturen? Misschien kunnen we zo vliegen naar Taka Tuka land

Pippi: Tuurlijk kan ik dat! We doen het! Enkel nog de bagage inladen, vangen tommy....  
Hier nog eentje.

*Samen laden ze alle bagage in.*

Pippi: Zo, nu gaan we weg. Iedereen klaar om te vertrekken?

Tommy & Annika: JAAAA!!!

*Het vliegtuig gaat vooruit. Ze 'vliegen' wat rond over het decor. Zelfs door het publiek!*

Pippi: Hoera, we vliegen.

Tommy: we hebben zo veel geluk gehad dat we dit vliegtuig zijn tegengekomen!

Annika: Zo, nu moeten we alleen nog maar vliegen tot de bestemming.

*Iemand maakt een krakend vliegtuiggeluid (leiding: .....)*

Tommy: He, hoorden jullie ook dat krakend geluid? Ik heb er toch niet alle vertrouwen in hoor. Ik hoop niet dat we neerstorten!

Annika: ja, dat klinkt echt niet goed! Oh als mama dit nu allemaal wist.

Pippi: Vertrouw nu maar gewoon op mij.

**Verteller:** Pippi, Tommy en Annika blijven enkele uren vliegen. Alles gaat goed tot opeens de motor blokkeert. Er ontstaat een kleine paniek op het vliegtuig

Pippi: ohneen, de motor werkt niet meer

Annika: wat moeten we nu doen?

Tommy: zonder motor kunnen we niet vliegen?

Pippi: komt goed, nu zijn we gewoon een zweefvliegtuig. We landen op dat eiland daar.

*Wijst naar het eiland op het decor.*

Tommy: Ja, ik zie het!

Annika: Zou dat eiland bewoond zijn?

Pippi: Geen idee, maar het lijkt er wel gezellig.

*Ondertussen dat Annika die zin uitspreekt verschijnen er dieren (leeuw, krokodil,..) rond het eiland. Een paar keer errond wandelen en dan terug verdwijnen.*

Pippi: Maak jullie klaar voor de landing in de zee. Op 3 springen we allemaal het water in en zwemmen we naar dat eiland. 3, ja!

*Pippi, Tommy en Annika springen het water in en doen zwembewegingen.*

## Dag 4: 4 juli (ochtend)

**Verteller: Na een zwemtocht van het zweefvliegtuig naar het eiland komt Annika eindelijk aan.**

*Annika komt uit het water gelopen en maakt zich zorgen. Ze maakt haar haren een beetje droog.*

Annika: Ohh als mama dit eens wist...

*Op dat moment komt Tommy tevoorschijn en Annika ziet hem. Ze lopen op elkaar af.*

Annika: Tommy!

Tommy: Annika!

Annika: Heb jij Pippi gezien?

Tommy: Nee...

*Pippi komt tevoorschijn en loopt op hen af. Terwijl ze loopt roept ze.*

Pippi: Hallo jongens, ik ben hier!

Tommy: Maar waar is meneer Nielson?

Pippi: Geen idee, we moeten hem gaan zoeken.

*Ze gaan het onbewoonde eiland verkennen om Meneer Nielson te zoeken.*

**Verteller: Ze lopen een stukje verder en roepen om de beurt naar Meneer Nielson. Na een tijdje wandelen ziet Annika hem in een boom zitten.**

Annika: Daar zit hij!

Pippi: Nou gelukkig hoor. (*Tegen Meneer Nielson*) Blijf jij maar zitten! Wij gaan wel op verkenning uit!

*Ze lopen een stukje verder totdat Tommy zich iets afvraagt.*

Tommy: Zouden hier geen gevaarlijke dieren zitten?

Pippi: Welnee, het is hier zo veilig als wat.

*De wilde dieren (leeuw, krokodil) steken het decor over.*

**Verteller: Na het eiland te ontdekken komen ze terug aan op het strand.**

Tommy: Zeg Pippi, hoe komen we hier ooit weer vandaan?

Pippi: Heel gewoon! Dit heb ik toch zeker niet voor niets bij me?

Annika: Wat is dat voor een boek, Pippi?

Pippi: Hier staat in hoe je een vlot moet bouwen. Wie dat niet kan op een onbewoond eiland, komt er nooit meer vanaf. Lees maar voor Tommy!

*Tommy slaat de eerste bladzijde open en begint te lezen.*

Tommy: Op voorhand voldoende bomen vellen, zodat men...

*Pippi onderbreekt Tommie.*

Pippi: Huh, bomen vellen? Met wat dan? We hebben toch geen bijl?

Tommy: Nee...

Annika: Wat moeten we dan beginnen?!

Pippi (tegen Tommy): Als jij een bever was, waren we hier al lang weg!

Tommy: Hoezo een bever?

Pippi: Dan kon je die boom met je tanden doorknagen.

**Verteller: Hierdoor krijgt Pippi een idee. Ze gaat naar de boom toe en probeert een stuk schors met haar tanden door te knagen. Tommie en Annika kijken verbaasd.**

Pippi: Wat vies smaakt dat spul toch...wat zou een bever nu lekker vinden aan een boom?! Als we er een tegen komen, zullen we het hem vragen!

*Tommy lacht, maar op dat moment wordt Annika weer ongerust.*

Annika: Zijn bevers ook wilde dieren...?

Pippi: Welnee, ik heb het toch gezegd, er zijn geen wilde dieren hier!

*De wilde dieren steken opnieuw het decor over*

Annika: Pippi, het is bijna donker. Zouden we niet eens een slaapplek maken?

Pippi: Dat is een goed idee, Annika.

*Terwijl Pippi en Annika een slaapplek maken, gaat Tommie het strand verkennen. Hij ziet het kompas van Pippi liggen.*

Tommy: Pippi, hier is jouw kompas!

*Pippi is dolgelukkig en rent op Tommy af.*

Pippi: Het kompas??? Ohh gelukkig!!!

*Pippi neemt het kompas aan van Tommy en gaat op de grond zitten. Ze kijkt er een tijdje naar, maar wordt er een beetje droevig van, omdat ze aan haar papa denkt. Ze kijkt naar de zee.*

Tommy: Wat is er Pippi?

Pippi: Ik denk aan mijn papa...die stakker wacht op me en ik kan niks doen.

*Ze gaan naar hun slaapplek en gaan slapen.*

-----  
**Fragment bij vader:**

*Messenjochem en Bloedbarend staan bij de vader van Pippi Langkous. Ook Rosalinda (papegaai) zit erbij.*

Bloedbarend: Vertel je nu eindelijk waar de schat ligt of wil je iedere dag een stevig pak slaag hebben?

Messenjochem: Zeg, Bloedbarend, we moeten hem beslist harder aanpakken. Met water en brood krijgen we hem niet klein, we moeten uit een ander vaatje tappen...

*Messenjochem zwaait met zijn zwaard.*

Papa: Wacht maar Bloedbarend, als mijn kleine Pippi komt, blijven alleen kleren van jullie over.

Bloedbarend: Pippi? Die Pippi van jou kan naar de bliksem lopen!

Rosalinda: Hahahah, en terug, dat is nog veel leuker hahaha...

Messenjochem: Hou je domme snavel Rosalinda! Hoor eens kapiteintje...Pippi zal nooit onze vestiging vinden!

Papa: Dat zal jij weten. Kijk eens hier (*papa pakt een flessenpost*). Dit is een flessenpost. Ik heb er al 2 naar kleine Pippi gestuurd en deze krijgt ze ook!

*Messenjochem en Bloedbarend proberen hem tegen te houden, maar hij gooit de flessenpost op tijd naar buiten. Rosalinda lacht.*

Messenjochem: Dacht jij dat we bang voor haar waren?!

Bloedbarend: Wij zijn helemaal nergens bang voor! Wij hebben 284 zeerovers en, en meer dan 1000 kanonnen en sabels!

Messenjochem: Ja, ze komt bovendien onze vestiging helemaal niet binnen, wij hebben uhm ... ze komt hier gewoon niet binnen!

Papa: Dat zullen we nog wel zien (lacht).

Rosalinda: Dat zullen we nog wel zien, hahahah.



## Dag 5: 5 juli (ochtend)

**Verteller:** De nacht is voorbij, de wilde dieren zijn weg en Pippi, Tommy en Annika worden gewekt door een stel zingende piraten op het onbewoonde eiland.

*Schip vol piraten is aan het drijven op het water en zingt.*

Groep piraten: “Hei-sa, hai-a, hai-a, hei-sa... wilde woestenbaren ...storm als op de oceaan. .... Laat de schipper va-a-ren...”

*Pippi, Tommy en Annika liggen te slapen op de grond.*

Pippi: Wat is dat? Tommy, Annika kom eens kijken!

*Tommy en Annika worden wakker en staan recht naast Pippi.*

Pippi: Hoor je dat? Zoiets zingen ze alleen maar op schepen!

*Ze lopen verder totdat ze het schip kunnen zien, aan het begin van het eiland.*

Pippi: Nou wat heb ik je gezegd! Het is een schip!

*Piraten zingen nog altijd verder.*

Groep piraten: “Hei-sa, hai-a, hai-a, hei-sa... wilde woestenbaren ...storm als op de oceaan. .... Laat de schipper va-a-ren...”

Tommy: Het is een zeeroversschip!

Annika: Zijn dat Bloedbarend en die zeerovers die jouw vader hebben?

Pippi: Dat zou best kunnen ja! Ik ga eens kijken.

*Ondertussen zwemt pippi naar het schip*

Piraat 1: Wij zijn de gevaarlijkste zeerovers van de wereld! Ons lukt alles!

Piraat 2: Ja, daar zullen ze van toekijken! Zeker Bloedbarend op Taka Tuka.

Piraat 1: En als we die schat van Kapitein Langkous halen zijn we niet alleen de gevaarlijkste zeerovers, maar ook de rijkste!

Piraat 2 (Oscar): Jaa hahaha! Alle zeilen bijzetten! Zet koers naar Taka Tuka! (roepend)

*Pippi komt terug aan op he eiland waar Annika en Tommy staan.*

Pippi: Vlug alles meepakken!

Annika: Wat wil je gaan doen Pippi?

*Ze pakken hun spullen bij elkaar om te vertrekken*

Pippi: We worden zelf zeerovers, en kapen het schip!

Tommy: Met z'n drieën? Dat gaat toch niet!

Pippi: Met een list gaat alles! Dat heeft mijn grootvader Fabiaan altijd gezegd. Het zal heus wel lukken.

*Pippi, Tommy en Annika verstoppen zich en roepen op Piraat Oscar.*

**Verteller: Pippi, Tommy en Annika bedenken een plan om de boot te kapen. Ze roepen op Oscar, één van de piraten, om ze te misleiden.**

Pippi, Tommy en Annika: Oscaaarr, Oscaaarrrrrr.

*De piraten gaan naast elkaar staan op het schip en kijken of ze iemand vinden.*

Piraat 2 (Oscar): Héé, wie roept er zo mijn naam?!

Piraat 1: Hoe moet ik dat weten?

Pippi en Tommy: Oscaaarr, Kom nou Oscar!

Piraat 1: Maar dat is toch een onbewoond eiland?

Piraat 2 (Oscar): Zullen het geesten van de doden zijn? Maar waarom roepen ze dan naar mij? Halloooo, wie roept er? Wat wilt u van mij?

Pippi: Oscaarr, de zeeroversschat ligt hier! Kom hem maar halen!

Piraat 1: Kom, we gaan er heen Oscar, dan weten we het! Van de boot iedereen! Jij blijft hier en houdt de wacht!

**Verteller: Één piraat blijft op het schip en houdt de wacht. Alle andere piraten stappen van het schip af en roeien met het roeiboortje naar het eiland.**

*De piraten stappen massaal het eiland op*

**Verteller: Pippi, Tommy en Annika verstoppen zich tot de piraten langs zijn geweest. Wanneer de piraten weg zijn, rennen ze snel naar het roeiboortje.**

*Pippi, Tommy en Annika stappen in het roeiboortje.*

Annika: Heb jij meneer Nielson?

Pippi: Ja, in mijn tas!

Piraat 2 (Oscar): Waarom zijn ze nu ineens allemaal zo stil geworden?

Piraat 1: Dat klopt niet! Heeyyy, *(roept op alle piraten)* Kom allemaal terug naar het schip!

*Één piraat zit op de rand van het schip de wacht te houden. Pippi, Tommy en Annika zijn ondertussen op het schip en staan stilletjes achter de piraat. Ze beginnen hem te kietelen en hij valt van boord. De piraten komen terug en zien het schip wegvaren.*

Piraat 1: Daar gaat ons schip!

Pippi: Heey Oscar! *(Pippi staat aan het roer van het schip.)*

Annika: Pippi, ik vind het wel een beetje zielig. Ze komen nu nooit meer van het eiland af.

Pippi: Hoezo? Ze hebben toch hun roeiboortje. Ze moeten zich maar een beetje inspannen!

Annika: En toch kunnen we ze zomaar hun schip niet afnemen?

Tommy: Het is toch niet hun schip. Het is vast eerst van andere mensen geweest en zij hebben het waarschijnlijk gestolen.

Pippi: Maak je geen zorgen, zodra we terug in Villa Kakelbont aankomen maak ik wel een advertentie! "Goed onderhouden zeemansschip kan bij Pippi Langkous worden afgehaald".

Pippi: Ik ga het schip eens onderzoeken. Misschien vind ik wel nog iets nuttigs.

Annika: Oke Pippi, Ik maak de tafel klaar om te eten.

**Verteller: Ondertussen staat Tommy aan het roer om te sturen. Pippi komt naar het roer met eten.**

Pippi: Ik neem het roer over, dan kan jij gaan eten.

Tommy: Oh geweldig! Ik heb reuzehonger.

*Het wordt avond, Tommy en Annika gaan slapen. Pippi staat op het dek aan het roer en begint te zingen.*

Pippi: "Zeerover opa Fabiaan, haalde heel wat streken uit, links en rechts op de oceaan, djora atalita aan! Zeerover opa fabiaan, was bekend de aarde rond, roofde overal goud vandaan, djora atalita jon! Oude captain Fabiaan, Pippi blijft je altijd trouw, nu zal ze zelf matropen slaan, captain aho ahoi! Zeerover opa Fabiaan spuugt bij iedere storm in zee, meer dan iemand eten kan, djora atalita jeej! Zeerover opa Fabiaan, Pippi is al net als jij, O stopt daar Taka Tuka Land, djora atalita jeej! Zeerover Opa Fabiaan, Pippi maakt haar vader vrij, niemand kan wat Pippi kan, djora atalita teij!"

Pippi: Land in zicht!!

*Tommy en Annika staan op en komen meteen kijken.*

Tommy: O een stad, hoe zou die heten?

Pippi: Dat moet beslist Taka Tuka zijn! Heeee papaaaaa ik kom eraan! O mijn arme lieve papa!

**Verteller: Pippi, Tommy en Annika gaan verder op onderzoek uit op het eiland. Overal staan piraten waardoor ze zich moeten verstoppen. Ook de papa zit nog steeds opgesloten.**

-----  
**Fragment bij vader:**

*Vader doet 4<sup>de</sup> brief in fles en gooit deze de zee in.*

## Dag 6: 7 juli (avond)

**Verteller:** Pippi, Tommy en Annika zijn aangekomen in Taka Tuka land, nu is hun doel Pippi's papa te vinden! Ze stappen een kroeg binnen in de hoop meer te weten te komen!

Pippi: Die hele bende zit natuurlijk in de kroeg te drinken.

Annika: Wat zien ze er allemaal echt gevaarlijk uit en ook zo smerig!

Pippi: Kom, we gaan naar binnen!

Annika: Waarom? Ik heb helemaal geen dorst!

Pippi: We gaan ook niet drinken, maar misschien verraden die dronken kerels wel waar mijn papa is.

Tommy: Ja, dat is een goed idee!

*Pippi, Tommy en Annika stappen de kroeg in.*

*De piraten maken veel lawaai. Ze zingen, en drinken.*

*Ze zien Marco met een plateau rondlopen in de kroeg.*

*Marco maakt een tafel leeg en doet teken aan de drie om te komen zitten.*

**Verteller:** Pippi en haar vrienden zien dat de arme Marco, het hulpje van de cafébaas, wordt gepest door de piraten.

*Twee piraten duwen Marco op de grond. De cafébaas begint op hem te schoppen. Pippi gaat er op af.*

Pippi: Wacht maar eens jij!

*Pippi duwt de cafébaas om tot hij zelf op de grond valt.*

*Alle piraten staan errond.*

Pippi: (tegen cafébaas) Het was niet Marco zijn schuld, dat weet je net zo goed als ik bullebak! Die kerels hebben dat uit zijn handen geslagen.

(tegen de twee piraten) Ik snap trouwens niet dat jullie hier rond mogen lopen. Het wordt tijd dat ik jullie naar huis stuur en dat jullie moeder je in bed legt!

*Pippi stampt de 2 piraten naar buiten.*

Pippi: Zo, die zijn weg. Tijd om te zingen (we zingen een liedje...)

**Verteller:** Tijdens het zingen komen Bloedbarend en Messen-Jochem binnen.

Bloedbarend: Wat is er hier aan de hand?!

Pippi: Vraag het mij, ik weet het beste wat er hier gebeurd is!

Bloedbarend: Hé? Wie ben jij eigenlijk?

Pippi: Wie ik ben? Een zeerover, een kleine zwakke. Is dat duidelijk?

Bloedbarend: Onzin, jij? een zeerover?

Pippi: Ja, net zo zwak als jij!

Bloedbarend: Hoe durf je zo iets te zeggen?! Ik ben geen eenvoudige zeerover, ik ben euh zeerover-kapitein!

Pippi: Puh, wil jij een kapitein zijn? Sta toch niet zo op te scheppen! Als jij kapitein zeerover bent, dan ben ik de tante van Mickey Mouse!

Messen-Jochem: Hoor eens, wees niet brutaal tegen kapitein Bloedbarend! Iedereen moet gehoorzamen en wie dat niet doet, die leeft niet lang meer he!

Bloedbarend: Onthoud dat! En nu wil ik eindelijk weten wie je bent!

*Pippi begint te zingen ("Ik ben Pippi Langkous")*

Pippi: Wil jij werkelijk weten, weten wie ik ben. (*zingt*:) "Ik ben Pippi Langkous, Pippi Lotta Vitualia, ik ben Pippi Langkous tjolohai tjolahohopsasa. "

Messen-Jochem: Pip pip pippi Langkous? Ben jij dat? Wat ben je van plan? Wou je nog een tijdje op Taka Tuka blijven?

Pippi: Nee, ik wil er zo snel als ik kan weer van doorgaan. Ik kom alleen mijn papa hier weghalen en dat hoeft echt niet lang te duren, daar kan je van op aan!

Bloedbarend: Tja, je papa, waar is die dan je papa?

Pippi: Ja, waar kan die nou zitten? (*pakt een zwaard van de tafel en loopt naar de twee toe*) Wil jij soms beweren dat je niet weet waar hij zit, kleine Bloedbarend?

Bloedbarend: Ja ja dat is de waarheid! Hoe moet ik nou weten waar je vader zit? Het is beter dat we nu weggaan!

Pippi: Ja, het is beter dat wij nu ook gaan slapen.

*Alle piraten gaan mee uit de kroeg.*

Marco: Sterk, zeer sterk!

Annika: Ja, zij is de sterkste van heel de wereld! Maar Marco, jij spreekt onze taal?

Marco: Niet zo goedig, maar kleintje ik kan zeggen.

Pippi: Marco, kom eens bij me heb jij ooit al eens gehoord van kapitein Efrem Langkous gehoord?

Marco: (*Gebaard niets te weten*) Niet weten ik.

Pippi: Zo een dikke buik heeft die! (*doet gebaar*) Hij is mijn papa!

Marco: Ah, ogen dicht! (*doet gebaren van ogen geblinddoekt, vastgebonden te zitten en slagen*)

Pippi: Wat, hebben ze hem ook geslagen? Die vieze sloppe jakken zal ik scheren!

*Piraten maken buiten de kroeg veel lawaai, en blokkeren de boel met een kanon*

Tommy: Hey, hoor je dat!

Bloedbarend: Breng de kanonnen in stelling! Opschieten!

Pippi: Marco, is er geen andere deur waar we uitkunnen? Euh, een uitgang, begrijp je?

Marco: Ja da, ik wijs! (*Wijst ernaar*)

Pippi: Snel, breng Tommy en Annika mee en verstop ze!

*Ze lopen naar de uitgang.*

Annika: En jij Pippi?

Pippi: Ik kom zo snel als ik kan!

*Pippi pakt een zwaard, en op dat moment komen de piraten terug de kroeg in*

Pippi: Als jullie mij zoeken, ik ben hier! (*uitdagende toon*)

Messen-Jochem: Zo Pippi Langkous, nu hebben we je eindelijk! Je kan geen kant meer op! Alle kanonnen zijn op de uitgang gericht! Geef je over!

Pippi: Kom me dan toch halen!

*Piraten lachen hard*

Messen-Jochem: Zullen we ook doen! Pak haar de sabel af! Pak ze!

*Er ontstaat een gevecht met zwaarden tussen één piraat (...) en Pippi.*

*Pippi wint dit en slaat het zwaard uit de handen van de piraat.*

Messen-Jochem: Ze mag toch niet ontsnappen! Omsingel het gebouw! Hou alle deuren en ramen goed in het oog!

**Verteller: Pippi begint te lopen en een zwerm piraten achtervolgen haar, maar Pippi raakt ze kwijt. De piraten gaan terug naar hun kamp.**

Bloedbarend: Is dat schepsel opgepakt?

Messen-Jochem: Ze is ontsnapt, ze is plotseling verdwenen!

Bloedbarend: Als Pippi wordt opgepakt, wordt ze opgesloten in de oostelijke toren! Is dat duidelijk?! Nu moeten we meteen hard doordrukken bij haar vader!

## Dag 7: 8 juli (ochtend)

**Verteller:** Terwijl papa Langkous nog maar eens een brief schrijft voor de flessenpost, komen Bloedbarend en Messenjochem binnengestormd...

*Bloedbarend en Messenjochem houden een pistool tegen papa Langkous zijn hoofd.*

**Bloedbarend:** Nu is ons geduld op! Ik tel tot 3, als je dan niet verteld hebt waar de schat ligt, schieten wij!

**Vader:** Wees nu niet zo dom. Jullie kunnen mij doodschieten, maar dan weten jullie nog niet waar de schat ligt. Alleen ik weet dat!

**Messenjochem:** Schiet op, ik wil weten waar die schatkist ligt.

**Vader:** Ik heb geen haast. Ik wacht rustig op mijn kleine meisje Pippi, zij komt me zeker redden!

**Messenjochem:** Wacht maar, we bedenken wel een plannetje om jou aan het praten te krijgen.

*Piraten laten geweren zakken, zonderen zich onder hun twee af en bedenken een plan. Uiteindelijk hebben ze een plan bedacht en draaien ze zich terug om naar papa Langkous.*

**Messenjochem:** Aha, vanaf nu krijg je nog maar een halve kan water en een halve snede brood per dag. Eens zien hoe lang je dit kan volhouden zonder ons te vertellen waar de schat ligt verstopt.

**Bloedbarend:** Kom Messenjochem, we gaan zijn maaltijd eens klaarmaken (*lachen allebei vals*)

*De twee piraten gaan de toren uit*

**Verteller:** Pippi, Tommy en Anika sluipen langs het kasteel, op zoek naar een plek om binnen te dringen. Ze worden echter nog altijd achter nagezeten door de piraten. Net wanneer ze in de verte de voetstappen van de piraten horen, fluit Marco naar hun en wijst hen een schuilplek aan. (*schuilplaats achter ton*) Ondertussen komen de piraten aangestormd en lopen langs de ton door waar Marco de piraten tegenhoudt.

**Marco:** Hey, zijn jullie op zoek naar Pippi? Ik heb haar gezien! Daar, ze is die kant op!

**Verteller:** De piraten maken veel lawaai en beginnen de verkeerde kant op te rennen. Marco roept zijn vrienden en doet teken dat de kust veilig is. Net wanneer ze hun schuilplaats willen verlaten ziet Pippi iets hangen in een toren.

**Pippi:** Oh kijk daar, ik zie de zakdoek van mijn papa hangen! Daar boven in de hoek. Kijk!

**Tommy:** Weet je heel zeker dat het zijn zakdoek is?

**Pippi:** Ja hoor. Ik heb hem vorig jaar nog voor zijn verjaardag gekocht! We bevrijden papa als het donker is. Nu is het veel te gevaarlijk met al die smerige piraten.

**Verteller:** Even later, terwijl Pippi, Tommy en Anika een plan bedenken om papa Langkous te bevrijden, drinken en eten de piraten samen in de kroeg. Ze zijn nog altijd ontgoocheld dat ze Pippi en haar vriendjes niet hebben gevonden, maar geloven dat met een stevige maaltijd ze Pippi snel te pakken zullen krijgen. Maar ondertussen krijgen ook Annika en Tommy honger. Pippi gaat eten halen!

*Pippi komt voorzichtig uit het kamp. Ze sluipt tussen de piraten heen, die druk in de weer zijn met het drinken van wijn en bier, op zoek naar vlees. Ze keert onmiddellijk terug naar Tommy en Anika.*

Anika: Hmm, lekker. Dankjewel Pippi.

*Ze beginnen alle drie te smullen van het stuk vlees.  
Ondertussen zijn de piraten in een diepe slaap gevallen aan tafel in de kroeg.*

**Verteller:** De avond valt en alle dronken piraten liggen luid te snurken in de kroeg. Pippi, Tommy en Anika klimmen voorzichtig uit hun kamp. Ze lopen terug richting de toren waar papa Langkous gevangen zit.

*Pippi sluipt binnen en neemt het mes uit zijn riem van Messenjochem.*

Pippi: Zien jullie die zakdoek daarboven hangen? (wijst) Daar zit mijn papa!

Tommy: Zo hoog?? Daar komen we nooit bij.

Pippi: Jullie niet, maar ik wel. Als ik mij iets in mijn hoofd gehaald heb, zal ik het ook doen ook.

Annika: En wij? Wat moeten wij doen als de zeerovers wakker worden?

Pippi: Verstop je dan maar weer in de achter de tonnen, daar zit je veilig.

**Verteller:** Pippi klimt op de toren door touw omhoog te gooien. terwijl Tommy en Anika bang staan de kijken

Pippi: Hier ligt mijn lieve papa. Hij heeft gehuild, dat kun je aan zijn ogen zien. Mijn arme papa...

*Pippi maakt papa wakker.*

Papegaai: Hey wie is daar, stilte!

Papa: Huh, wat is dat voor mooie droom! (glimlacht) Pippi is bij me! Mijn kleine, dappere kind.

Pippi: Dit is geen droom papa! Ik ben echt gekomen!

Papa: Nee dat kan niet waar zijn.

*Pippi knuffelt papa*



Papa: Je bent het echt! (*wordt emotioneel*). Hopelijk komt er niemand... Wie heeft je eigenlijk binnengelaten?

Pippi: Ik ben door de schietgleuf gekomen. Als je nu niet zo dik was, konden we via die gleuf er weer uit.

Papa: Ik, dik? Ik heb hier maanden aan een stuk alleen maar water en brood gekregen. Ik heb toch zo een honger.

**Verteller: Terwijl Pippi en haar vader nog even genieten van hun tijd samen, is Messenjochem terug wakker geworden onderweg naar de toren.**

*Geluid van voetstappen*

Papa: Pippi, verstop je. Ik hoor iets!

*Pippi loopt weg van het decor*

## Dag 8: 9 juli (ochtend)

**Verteller:** Ondertussen in Pippi in de toren geraakt, maar hoorde ze opeens voetstappen. Daardoor moest ze haar verstoppen. Ondertussen kwam messenjochem kwam binnen in de toren

*Messesjochem komt binnen*

Messenjochem: En, hoe gaat het? Je hebt honger he?

Papegaai: Pippi is hier, Pippi is hier

Papa: Och, hou je mond. Je vertelt alleen maar onzin.

Papegaai: En toch is ze hier. Pippi is hier! Pippi is hier!

Messenjochem: Op jouw Pippi ga je nog lang kunnen wachten. Ze komt nooit naar hier. (grinnikt) Of dacht je nog altijd dat ze deze toren zou kunnen binnendringen?

Papa: Ja dat denk ik.

Messenjochem: dan kan ik je aanraden om alle hoop op te geven. Ik heb haar namelijk gezien. Maar we hebben haar opgesloten in onze diepste, koudste kelder waar ze nooit meer uit zal komen.

Papa: is dat echt waar dat jullie dat kind hebben opgesloten (*ongeloof*)?

Messenjochem: Ja dat is echt waar, en ze blijft daar net zolang zitten totdat ze schimmelt. Tenzij jij vertelt waar die schat ligt!

Papegaai: Misschien moet je hem met je mes kietelen, dan zal hij het wel vertellen!

*Messenjochem zoekt naar zijn mes in zijn riem*

Messenjochem: huh? Waar is mijn mes nu? Wie heeft die gestolen? Zonder mijn mes ben ik Messenjochem niet meer! En dan ben ik geen zeerover meer! Ik ben helemaal niets meer!

*Messenjochem rent de kamer van de vader uit.*

Papegaai en vader: Hahahahahahaha!

Papa: Oh Pippi, ik had bijna grijze haren gekregen.

Pippi: Hoezo? Op zo een kale kop kunnen toch geen grijze haren groeien! Ik ga nu eten voor je halen. Tot zo!

**Verteller:** Pippi klimt terug naar beneden. Gelukkig slapen de piraten nog. Het mes dat Pippi van Messenjochem gestolen heeft, legt ze op de grond en ze rent samen met Tommy en Anika terug naar de kroeg. Daar neemt ze snel al het eten en stopt het in een mand. Ze klimt terug de toren op naar haar vader

*Pippi fluit liedje "ik ben Pippi Langkous"*

Vader: Oh, daar is mijn kleine meid met het lekkere eten!

**Verteller:** Papa Langkous hijst een mand met allerlei lekker eten naar boven en geniet er met volle teugen van. Maar ondertussen komt ook Messenjochem terug naar de toren met een maaltijd droog brood.

Messenjochem: Kapiteintje (roepend) Hier is je water en brood. (zegt hij wanneer hij binnenkomt)

Papa: Nee dankje, ik wil vandaag vasten, anders word ik te vet.

Messenjochem: een hapje voor Pippi, een hapje voor je aapje... (lacht)

Papa: Nee zei ik!

**Verteller:** Papa gooit de beker met water in het gezicht van Messenjochem. Woedend rent Messenjochem weg en gaat naar bloedbarend, die nog steeds ligt te snurken in de kroeg.

Messenjochem: Bloedbarend! Ik denk dat het ons gelukt is! Hij gaat het ons vertellen want hij weigert te eten of te drinken!

Bloedbarend: Hahahaha goedzo! Kom, we gaan naar zijn kamer zodat hij ons kan vertellen waar de schat ligt!

**Verteller:** Bloedbarend en Messenjochem rennen terug naar de kamer van papa, die ondertussen aan het genieten is van de heerlijke maaltijd die Pippi hem heeft gebracht. Wanneer Bloedbarend en Messenjochem binnen komen blijven ze verrast staan.

Bloedbarend: leugenaar, natuurlijk eet hij wel! Hij zit hier op zijn gemak de heerlijkste dingen te eten! Van wie heb je dat? (roepend)

Papa: van mijn dochter Pippi, die altijd net iets slimmer is dan jullie.

Bloedbarend: Nu heb ik er genoeg van. Naar de diepste kelder met hem! En daar zal hij zo snel verhongeren dat hij kalk van de wand vreet.

*Ondertussen gooit papa nog snel een fles uit het raam.*

**Verteller:** Terwijl Pippi met haar vriendjes in het water speelt, spoelt er nog een fles aan...

Anika: Kijk, alweer flessenpost!

*Tommy doet de fles open en leest wat op de brief staat*

Tommy: Oh nee, ze gaan het ons nog moeilijker maken. Ze hebben je vader in de diepste kelder opgesloten!

Anika: Nu krijgen we hem er nooit meer uit!

Pippi: Hm... we zouden de kelder kunnen opblazen? Met buskruit bijvoorbeeld! Ik ga het zoeken! Die piraten moeten dat hier toch ergens verstopt hebben.

*Pippi rent weg. Even later komt ze terug met een grote ton buskruit.*

-----  
**Ondertussen in de kelder:**

Bloedbarend: mijn geduld geraakt op, je gaat me nu vertellen waar de schat is.

Messemjochem: komop, zeg nu waar die ligt (*al porrend*)

*Papa Langkous kan niet tegen kietelen en begint wat te lachen en heen en weer te schuiven*

Bloedbarend: oh kijk, hij kan niet tegen kietelen.

Vader: Jullie krijgen toch geen woord uit mij!

Bloedbarend: dan kietelen we tot je niet meer kunt.

*Bloedbarend en Messenjochem beginnen papa Langkous allebei heel hard te kietelen. Dit zorgt ervoor dat hij de slappe lach krijgt*

Vader: (*giechelend*) Oke oke, stop! Ik zal zeggen waar hij ligt: de schat ligt bij de grot op het eiland.

*Op dat moment ontploft er ergens in de verte buskruit. Gevolgd door een tweede ontploffing.*

Pippi: Ik ga kijken of de weg naar papa al vrij is!

*Ondertussen blijft papa Langkous heel hard lachen*

Anika: Sstt, luister eens Pippi, wie is daar zo hard aan het lachen? Is dat je vader?

Pippi: Ja hoor, hij heeft zichzelf waarschijnlijk weer moppen verteld die hij nog niet kende.

*Hierna gooit Pippi nog 2 staven buskruit*

**Verteller: Ondertussen heeft Pippi genoeg bommen gegoid en geraakt ze bij haar vader.**

Pippi: Kom vlug papa, ik haal je hieruit!

Papa: Ik zit vastgebonden, kom me helpen!

*Pippi maakt vader los en vluchten weg met Tommy en Anika*

Pippi: Ga snel naar het schip en hijs de zeilen!

## Dag 9: 10 juli (ochtend OF kampvuur)

**Verteller:** Pippi, kapitein Langkous, Tommy en Annika bevinden zich op de boot van de piraten op volle zee, op weg naar het onbewoond eiland om de schat te zoeken. Pippi, kapitein Langkous en Annika zitten aan een rijkelijk gevulde tafel en eten hun buikje rond, terwijl Tommy aan het roer staat.

Kapitein Langkous: Aaaaah, dat is beter eten dan daar in die gevangenis. Maar hoe moet het nu verder?

Pippi: Dat zal ik je zeggen. BloedBarend en Messenjochem zullen je verdwijning ondertussen al hebben opgemerkt. Ze zijn vast en zeker van plan ons met hun andere schip zo snel mogelijk te achtervolgen. En weet je waarom?

Kapitein Langkous & Anika: Nee.

Pippi: Omdat ze voor ons op het eiland willen zijn om de schat te halen! Hoor eens, papa. Waarom heb je ze dan geen verkeerde plaats opgegeven? Je kunt anders zo goed liegen.

Kapitein Langkous: Je weet toch dat ik helemaal niet tegen kietelen kan. En die 2 hebben mij zo hard gekieteld dat ik niet meer kon liegen.

Annika: Je mag helemaal niet liegen. Of ze je nu kietelen of niet. Bovendien hebben we nu toch een goede voorsprong.

*Het licht begint te flikkeren en de boot beweegt heen en weer...*

Pippi: Er komt een storm opzetten! En Tommy zal nu wel honger hebben. Ga jij hem even aflossen aan het roer, pap?

Kapitein Langkous: Jaaa, er staat een aardige wind.

*Kapitein Langkous staat aan het roer tijdens de storm op een woeste zee. Tommy en Annika zijn binnen... Pippi gaat naar zijn papa op dek.*

Pippi: Ik kom je aflossen, papa.

Kapitein Langkous: Oke, maar hou je goed vast! De storm wordt steeds sterker!

Pippi: Ach dat is niet erg, ik word ook steeds sterker!

**Verteller: Kapitein Langkous, Tommy en Annika gaan slapen. Wanneer het weer ochtend is en Pippi het eiland in de verte ziet, roept Pippi iedereen wakker.**

Pippi: Alle hens aan dek! Land in zicht!

Annika: Tommy, alle hens aan dek! Pippi roept dat er een land in zicht is!

Tommy: Hhhmmm (*half slapend*)

Annika: Kapitein Langkous, word wakker! (*probeert hem wakker te schudden*)

Pippi: Alle hens aan dek! Land in zicht!

Kapitein Langkous: (*schrikt wakker*) Wat? Land in zicht?

Pippi: (*vanaf de mast*) Manajankaja ligt al recht voor de boeg!

*Ondertussen zijn Kapitein Langkous, Tommy en Annika aan dek...*

Kapitein Langkous: Pippi, weet jij nog de weg naar de grot waar de schat verstopt is?

Pippi: Jazeker, je kent me toch! Zal ik de schat gaan halen en mee naar hier brengen?

Kapitein Langkous: Ja, is goed! Ik leg het je nog even uit: Eerst ga je 10 meter rechtdoor, dan moet je 5 meter naar rechts lopen, dan maak je een rechte hoek naar links en dan kom je aan de grot. Maar hier is de kaart.

Pippi: (*springt van de boot af in de zee*) Danku Papa.

Tommy: Pippi, mag ik meegaan?

Pippi: Ja hoor, kom maar!

Annika: Ik wil ook mee!

**Verteller: Tommy en Annika springen ook in de zee. Ondertussen zien BloedBarend en MessenJochem het schip dat Pippi van hun gestolen heeft...**

Bloed-Barend: Nu hebben we ze. Daar is het schip en daar is het eiland Manajankaja.

Messen-Jochem: Zouden ze de schat al gevonden hebben?

Bloed-Barend: Nee, waarschijnlijk nog niet. We roeien nu tot we aan het land zijn, dan verstoppem we ons daar vooraan achter de bomen en als die 3 er dan met hun schat aankomen, vallen we ze aan!

Messen-Jochem: Goed idee!

**Verteller: Na even te zwemmen komen Pippi, Tommy en Annika aan op het eiland. Ze volgen de instructies van de vader en komen in de grot terecht bij een skelet en de schat...**

Pippi: (ze wijst het skelet aan) Kijk eens!

*Annika gilt*

Pippi: Dat is 1 van de vele zeerovers die hier gestorven zijn! (*praat tegen skelet*) We mogen de schat wel meenemen hè? Jij hebt er toch niks meer aan. Kom, we brengen de kist aan boord.

*Pippi, Tommy en Annika openen de schatkist op het strand...*

Tommy: Ohhh, wat mooi!

Pippi: (*geeft parelketting aan Annika*) Hier, voor jou Annika.

Annika: Wauw, dankje Pippi!

Pippi: (*geeft munten aan Tommy*) Tommy, jij wil zeker liever goudstukken, hé?

Tommy: Jaa, dankjewel, Pippi!

Pippi: Kom, we brengen de kist naar het schip.

*Pippi pakt de kist op en brengt hem al zwemmend terug naar het schip.*

**Verteller: Maar Tommy en Annika hebben in de verte baby schildpadjes zien lopen. Enthousiast lopen ze er naar toe en beginnen er mee te spelen.**

*Pauze (laat Tommy en Annika er even mee spelen)*

**Verteller: Ondertussen komen de groep piraten aan de andere kant van het eiland aan. Snel springen ze aan land en verstoppen zich in de struiken.**

Messen-Jochem: Zo, we zijn er. Ik zou wel uit mijn vel kunnen springen als we te laat zijn gekomen.

Bloed-Barend: Jaaa, ze hebben waarschijnlijk de schat al weggehaald, maar ze hebben hem nog niet aan boord gebracht denk ik. We zullen ze daar aan die bomen opwachten.

**Verteller: Ondertussen heeft Pippi de schat aan boord gebracht bij Kapitein Langkous...**

Pippi: Papa! We moeten nu meteen het anker lichten voordat Bloed-Barend en zijn bende er aan komen!



Kapitein Langkous: Ja! Maar waar zijn Tommy en Annika dan?

Pippi: (*Pippi kijkt verrast om zich heen*) Oei, ze zijn nog op het strand!

*Pippi roept hen vanaf het schip...*

Pippi: Tommy! Annika! We willen de ankers lichten! Jullie moeten aan boord komen!

Annika: We nemen alleen afscheid van de kleine schildpadden!

**Verteller: Maar ondertussen hebben Bloedbarend en Messenjochem Tommy en Annika gezien. Al roepend lopen ze op de twee vrienden van Pippi af.**

Bloedbarend: Daar zijn ze, kom we pakken ze.

*De piraten nemen Tommy en Annika gevangen*

Piraat 1: Hahaha, jullie kunnen nu afscheid nemen van Pippi!

Pippi: Laat ze direct los, lafaards! (*Pippi roept dit vanaf het schip*)

Messen-Jochem: Weet je wat? We maken een ruil. We zullen die 2 apen vrijlaten, maar alleen in ruil voor de schatkist.

*Pippi en kapitein Langkous knikken verdacht naar elkaar. De piraten hebben de schatkist gekregen en Tommy en Annika zijn vrijgelaten.*

Messen-Jochem: Zie je wel, Langkous, we zijn toch slimmer geweest dan dat jullie dachten en we hebben de wedstrijd gewonnen, hahaha. Zo een vette buit hebben we al meer dan 20 jaar niet meer gehad!

**Verteller: De Piraten zijn zo druk bezig met de schat dat ze niet doorhebben dat Tommy en Annika stiekem hun ander schip innemen.**

Bloed-Barend: Zwijg nu eens, domkop! En wachten jullie eens even! (*wijst boos naar Tommy en Annika*) Kijk daar, ze gaan er met ons ander schip van door!! Hoe kunnen we nu van dit eiland af geraken en terug thuis komen?

Pippi: Dat laat ons koud! Jullie kunnen te voet over het water gaan! En als jullie dat niet kunnen dan moeten jullie je hele leven lang op Manajankaja blijven!

Messen-Jochem: Maar hier vinden we niets te eten!

Pippi: Je kunt toch het goud en zilver van in de schatkist eten?! Het is een beetje zwaar, maar wel heel voedzaam!

Messen-Jochem: Pippi, doe ons dat toch niet aan! (*Wanhopig*)

Pippi: (toont boek 'Hoe maak je een vlot?') Zie je dit boek, Bloed-Barend?! Hierin staat exact wat je moet doen als je een vlot wil bouwen! Dus wat denk je? Ruil je het in voor de schat?

Bloed-Barend: Maar dat... dat... dat...is niet eerlijk! Maar ik wil hier ook niet mijn hele leven lang blijven...Oke dan maar...

**Verteller: Het boek wordt ingeruild voor de schatkist , de piraten blijven alleen achter op het eiland en proberen de instructies in het boek te begrijpen.**

*Ondertussen op het schip...*

Pippi: (zit bij kapitein Langkous op schoot) Papa, nu ga je mee naar Villa Kakelbont en we blijven bij elkaar.

Kapitein Langkous: Nee Pippi, ik denk niet dat dat juist zou voelen voor mij. Een zeeman moet altijd de wind in zijn neus voelen. De schepen wachten op mij.

Pippi: (knikt bedenkelijk) Jij moet het weten, papa. Maar je komt dat toch wel op bezoek hé?

Kapitein Langkous: Natuurlijk! Tommy en Annika, dankjulliewel om me te helpen bevrijden!

Annika: Maar dat hebben we toch heel graag gedaan!

Tommy: Ja kapitein, we hebben het fijn gevonden!

Kapitein Langkous: Tot ziens en bedankt! En jij ook tot ziens, Pippi. Zonder jou was ik verloren. Je kunt je niet voorstellen hoe trots ik op je ben, mijn kind.

Pippi: Net als ik op jou!

Kapitein Langkous: Je verdient het om gekroond te worden tot kapitein van dit schip!

*Kapitein Langkous zet Pippi een kapiteinspet op en Pippi eindigt al zingend achter het roer van het schip.*

## HOE MOET ALLES GEKNUTSELD ZIJN??????

**Bordjes 'Villa Kakelbond' & 'Tuka Tuka Eiland'** → heel simpel!

- op een rechthoekig, groot genoeg karton: teken de letters & verf ze in een felle kleur
- groot genoeg zodat het publiek het duidelijk kan lezen



- zoals dit, heel simpel, sober, maar duidelijk!!
- Gewoon omgekeerd: gekleurde letters, witte achterkant

**Het huis:** HEEEEEL groot!!!! → meerdere kartons aan elkaar plakken en er een groot huis op tekenen (inkleuren/verven met de kleuren van villa kakelbond)



→ je tekent dus dit na op het karton!!! + zelfde kleuren

**oud papier:** zijkanten afbranden met aansteker, zodat het echt zo een 'piratenbrief' lijkt!!! Zo wat beigere onderkant! (tekst: zie hieronder) 2 KEER ZO'N PAPIER MAKEN!!!!!!!!!!!!



(zo, maar dan met tekst)

Tekst 1: Je moet me helpen. Ik ben door zeerovers gevangen en ontvoerd. Mijn schip hebben ze gekaapt, mijn bemanning achtergelaten op een onbewoond eiland en mij meegenomen naar hun zeeroversnest. Waar dat ligt weet ik niet, ik was de hele weg geblinddoekt.

De roverhoofdmannen heten Bloedbarend en Messenjochem. Ik zit opgesloten in een toren en word dag en nacht gemarteld. Ze willen dat ik hun vertel waar onze schat ligt. Kom en help mij lieve Pippi! En vlug anders verhonger ik nog, ik krijg hier alleen water en brood."

**Vliegtuig:** zoals het huis, moet dit ook groot zijn → maar meer in de breedte  
Horizontaal meerdere kartonnen aan elkaar plakken en een groot vliegtuig erop tekenen & inkleuren/verven

(teken dit na)



**Witte & zwarte wolken** → teken 4 witte & 5 zwarte wolken op karton, wel een deftige grootte, niet zo'n inni-mini wolkjes, moet duidelijk zijn voor publiek!!!! (hier zet ik geen foto bij, want te simpel)

**Roer van het schip** → moet ook groot genoeg zijn: zeker 1 groot karton!! +  
verven in juiste kleur  
(teken dit roer na)



**Bergen** → zie foto, teken dat na!!!  
+ verven → ook groot genoeg, meerdere kartons aan elkaar plakken

**Goudstukken:** 5 maken, normale grote  
(doe zoals foto + verf ze geel)



**Auto** → ook heel groot: meerdere kartonnen aan elkaar plakken + verven  
(teken zoals op foto)



**Maan** → heel simpel, normale grote, zet ik geen foto bij, te simpel (groot genoeg zodat publiek het kan zien)  
Btw: een halve maan + verven (DUS GEEN HELE, WANT VERWARRING MET ZON)

**Palmbomen** (zie foto, moet ook iets groter zijn!!!, dus plak 2 kartons aan elkaar in de hoogte)



**Schip** → ook heel groot, kartons aan elkaar plakken (zoals foto, kleuren mag je zelf kiezen)

